

In vrede is hij gestorven na de volheid der jaren bereikt te hebben.

GEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIERRE DE BONTRIDDER

weduwnaar van Mevrouw

SOPHIE VAN LAETHEM

geboren te Paricke, den 23 Mei 1829 en overleden te Nederbrakel, den 27 Februari 1913.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Hij was liefstalg, openhertig en rechtveerdig, vreesde God en onderhield zijn geboden.

Dat het heerlijke van een goed mensch in de getuigenis van een goed geweten gelegen is, wist hij wel. Daarom zag hij de dood naderen zonder angst of schrik.

Gelukkig zij die sterven in den Heer. OFF.

De dood van den rechtveerdige is het einde van den nacht en het begin van den dag; het einde der ellende en de ingang der zaligheid.

H. ANF. V. PAD.

Vaartwel duurzame Kinderen en geliefden allen. Dank voor uwe goede zorgen en uwe echt vaderlijke liefde. Eenmaal zullen wij malkander wederzien waar geen scheiden meer is. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot hierboven.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust, Amen. (300 dag. aflat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.