

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Theodule DE BONTRIDDER**

HOOFDONDERWIJZER

der Gemeentjongensschool van Everbeke

zoon van

**Mr. Edmond en van Mevr. Emma De Vleschauer**

geboren te Paricke den 14 December 1900, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 22 Augusti 1935. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Dit onvoorziene en smartelijk afsterven leert ons dat niemand weerstaat aan het geweld des doods. Jong en oud, rijk en arm, allen bezwijken onder hare slagen — Steunt dan niet op uwe jeugdige jaren noch op uwe lichaamskrachten, want eene kortstondige ziekte is genoeg om alles te doen ineenstorten en den mensch te brengen tot het graf.

Gedenkt deze wijze woorden: "Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die gedurende zijn leven zóó tracht te zijn, zooals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden."

Waakt dan, want gij weet niet op welk uur den Heer zal komen. Houdt u dus allen gereed want de Zoon des menschen zal komen als gij er het minst aan denkt.

Math. 24-12.

Duurbare ouders, zusters en familie te vroegtijdig, helaas, moet ik u verlaten; God roept mij tot Hem; troosten wij ons met de hoop op een blij wederzien in den Hemel. Hebt dank voor uwe liefde uwe genegenheid. Beminde leerlingen der school mij toevertrouwd en gij allen die mijne vrienden zijt, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.