

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

VICTOR DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-HORTENTIA DE MEYER

geboren te Segelsem, den 24 Februari 1867, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 17 Juni 1934,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Als een voorbeeld leefde hij onder ons in de eenvoudigheid en oprechtheid van zijn rotsvast geloof en zijne kristelijke overtuiging; want hij was een man van diep geloof een goede kristen, God vreezende en Zijne geboden onderhoudende.

Met eene ware onderwerping en gelatenheid heeft hij zijne onmeedoogende kwaal verdragen.— De kelk van bitterheid, die God hem had overgezonden heeft hij tot den bodem toe geledigd, wel overtuigd van deze waarheid: "Die met Jezus lijden zullen zich met Hem verheugen. "

Duurbare Echtgenoot is uwe droefheid groot, oneindig grooter is het loon waarmede God uwe onderwerping zal vergelden. Heb betrouwen op den Heer, Hij verlaat de zijnen niet en eens zien wij elkander weer in den hemel.

Duurbare Bloedverwanten mijne reis door het ballingschap van dit leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der kristelijke liefde; op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God. Gij allen die mij duurzaam waart weest mij behulpzaam door uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.