

Heer, Gij brengt ons harde slagen toe; eenen bitteren kelk geeft Gij om te drinken. Het zij zoo Vader, omdat het U alzoo behaagd heeft.

Ps. LIX, Matth. XI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ADELARDUS DE BORRE

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-THERESIA VAN DEN DOOREN

geboren te St. Martens-Lierde, den 2 Januari 1870 en aldaar godvruchtig overleden den 22 Januari 1919.

Versterkt door de HH. Sakramentender stervenden.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad.

Job. I. 1.

Stort tranen over eenen doode, maar wees niet ontroostbaar in uwe droefheid.

Eccl. XXXVIII. 16. 17.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig en gedienslig karakter maakten hem bij elkeen bemind.

H. Bonaventure.

Hij heeft kloekmoedig al zijne pijnen veroragen vol van dit zoo troostelijk gedacht van den Apostel! De Heer beproeft degenen die Hij bemint.

Hij bleef vreedzaam in het lijden en verduuldig in de beproeving.

Eccl. II.

Duurbare Echtgenoote; wees niet ontroostbaar in uwe droefheid, wij moeten ons aan Gods heilige schikkingen onderwerpen, en gij mijne Kinderen luistert naar uwe moeder; wie zijne moeder eert zal van den Heer gezegend worden, gelijk iemand die schatten vergadert zoo is hij die zijne moeder lief heeft.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 f. en 7 q.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.