

Laat ons weenen aan den voet van het kruis, vol Geloof, Hoop en Liefde... God zal ons eens in den hemel vereenigen... en daar zal de droefheid in genoegen en de tranen in vreugde veranderen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Julie DE BORRE

echtgenoot van

Mijnheer Raymond Leroy

geboren te St Martens-Lierde den 28 Augusti 1891 en er zeer godvruchtig overleden den 20 December 1935. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Voor den gerechtige is de dag des verscheidens een dag van zegepraal. Eccl. 1-13.

Eene deugdzame vrouw is kostbaarder dan al de schatten die men van verre aanbrengt ; zij is de steun van haar huis, den luister van haren man en het geluk van hare kinderen.

Prov. 31 — Eccl. 26.

Hare goedheid, vreedzaamheid en deugdzaam leven maakten haar beminnelijk en aangenaam bij iedereen, en deden haar niets dan vrienden vinden.

De dood komt mij te vroeg ontrukken aan een geliefden echtgenoot en aan teedere kinderen... maar Gods wil geschiede !

Vaarwel, beminde echtgenoot en vaarwel dierbare kinderen en bloedverwanten... troost u in den Heer... Gods wil is geschied.

Bemint elkander en onderhoudt Gods geboden ten allen tijde van uw leven. Eerbiedigt uw vader, weest zijn steun en troost, opdat God u zegene volgens zijne beloften. Vergeet de zorgen uwer moeder niet, en weest haar altijd indachtig in uwe gebeden tot wij malkander eens wederzien in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid, (300 d. a.)
Mijn Jezus barmhartigheid. (100 dag. afl.)