

Onze Vader die in de Hemelen zijt.... Uw wil, en niet de onze, geschiede.



Van kindsbeen af heeft hij het pad der deugd bewandeld. — Thuis was hij een voorbeeld: alhoewel een volwassen jongeling, bleef hij steeds gehoorzaam als een kind en diep onderdanig aan vader en moeder die hij zoo teederlijk beminde en in alles ter zijde stond. Door zijn edelmoedig braaf karakter was hij de vriend van allen die hem kenden; maar hij zocht zijne vreugd en vermaak thuis, midden Broers en Zuster wier lieveling hij was.

Het Vaderland kwam in nood, het riep zijne dappere zonen ter hulp. En zie, ERNEST aarzelve geen oogenblik, en vaarwel zeggend aan alles wat hij lief had op aarde, trok hij heen, brandend van verlangen om zijn volk en land te verdedigen en te redden. — Nooit zullen wij zijn laatste woorden vergeten die hij ons sprak bij een bezoek: « liever vandaag dan den slag dan morgen » zegde hij; dit was zijn hartroerend testament waarbij hij zijn bloed schonk voor zijn geliefd Vaderland.

En God in zijne oneindige Wijsheid heeft het offer aanvaard, hij bestemde voor zijnen dienaar den heldendood, om hem in den hemel te ontvangen met de kroon der vaderlandsche martelaren.

Geliefde Ouders, Broers en Zuster, troost u, voor mij is het lijden en strijden uit; van in den Hemel bemin en bescherm ik u, in de zalige hoop van eens allen voor eeuwig vereenigd te zijn. En gij, mijne vier dappere Broeders die met mij op het slagveld stondt, de Heer heeft u beschermd en weer thuis gebracht; troost daar onze geliefde Ouders, staat ze bij en bemint ze zooals ik u het voorbeeld heb gegeven. Gij voornamelijk, mijn broeder Remy, mijn hartevriend, draag verduuldig het bloedig maar roemrijk oorlogskruis uwer verminking, wij hebben samen ons bloed vergoten, eens zullen wij samen triomf vieren in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)