

Het lijden van deze wereld is van geen belang tegenover de toekomstige heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. *Rom. VIII, 18.*

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

STANISLAS DE BOSSCHERE

weduwenaar van Mevrouw

Elvina-Maria-Theresia CREEMERS,

geboren te Anseghem den 10 April 1877 en godvruchtig overleden te Brugge den 5 Januari 1939,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De Heer heeft mij beproefd gelijk het goud dat gezuiverd wordt door het vuur. Ik heb lastige dagen en droeve nachten geteld en mijn leven is in smarten gesindigd. *Job 11.*

Kloekmoedig toch, o Heer, droeg ik den zwaren last dien Gij mij op de schouders druktet, in de vaste overtuiging dat, indien wij op aarde deelachtig zijn geweest aan uw lijden, wij ook eens deel zullen hebben in uwe glorie.

Hij was een ongeveinsd en rechtschapen man, dienstvaardig en vriendelijk jegens iedereen; daarom genoot hij aller achting en genegenheid, en zal zijne gedachtenis in zegening blijven bij allen die hem hebben gekend.

Met stichtende gevoelens ontving hij de laatste hulpmiddelen der H. Kerk, en gansch overgelaten aan Gods wil, heeft hij zijne ziel gelouterd door het lijden aan den Heer teruggeschonken.

Mijne beminde dochter, die mij zoo liefderijk hebt bijgestaan, dank voor uw goede zorgen en genegenheid. Eens met moeder in den Hemel vereenigd zal ik voorts over u waken. Blijf mij intusschen gedenken in een vroom gebed. En gij, *duurbare broeder en zusters*, troost u bij de gedachte dat de Heer mijne ziel heeft onttrokken aan een wereld van ellenden om ze over te brengen naar betere oorden. In de hoop later hierboven gelukkig samen te leven blijven wij innig op kristelijke wijze vereenigd door ons dagelijksch gebed. *En gij vooral mijne zuster, den Heer toegewijd*, wil mijne ziel gedenken in het H. Misoffer en heilige getijden.

De 4 Akten voor den overledene. 7 j. en 7 q. afl.