

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Catharina DE BOTTEL

weduwe van Mijnheer

Frederik DE COUVREUR

geboren te Ste Maria-Audenhove den 2 Januari 1843 en
godvr. overleden te Nederbrakel den 5 Februari 1932
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Van hare kinderjaren af was zij godvreezend en wandelde in de vrees des Heeren: Zij heeft al de wegen van haar huis nagezien en haar brood in ledigheid niet geëten. Hare kinderen heeft zij opgebracht in eer en deugd, hun geleerd het kwaad te schuwen, het goed te behartigen en God beminnen. Zij was eene moeder vol voorzichtigheid en kloeken moed, Alles verrichtte met een gerust gemoed en volbracht getrouwelijk hare plichten. Zachtmoedig en ootmoedig van hart, heeft zij den vrede van hare ziel genoten. Volkomen onderworpen aan Gods wil, welke hare steun was in de kwellingen van haren ouden dag, ontsnapte haar nooit eene klacht. Zij is zachtjes in den Heer ontslapen met een kinderlijk vertrouwen op Maria hare goede moeder.

Duurbare kinderen God roept mij tot Hem, ik verlaat een droevig tranendal voor het rijk van den eeuwig vrede. Gij weet hoezeer ik u allen lief had binst mijn leven; ik zal u op eene volmaakter wijze beminnen in den Hemel; Stelt gansch u betrouwen op den Heer Hij zal uw beschermer zijn. Beminde dochter, U vooral dank ik voor de blijken van genegenheid, voor de opoffering me betoond in mijne hooge jaren en die zooveel mijn lijden hebben verlicht, de Algoede God wil ze u vergelden. Eene zaak vraag ik U: stort een vurig gebed tot rust mijner ziel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel