

Zij heeft hare hand voor den behoeftige geopend,  
en ze altijd den armen toegereikt.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
**JULIE-VICTORINE DEBOUCHE**  
ECHTGENOOTE VAN  
**CYRILLE VANDERDONCKT**

geboren te Bolinne-Harlue den 14 April 1881 en, na  
eene korte ziekte, godvruchtig overleden te Ukkel, den  
8 Februari 1939, voorzien van de H.H. Sacramenten  
der stervenden.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid; hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen. Want ik heb de wegen des Heeren bewaard; en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Dat God de eenvoudigheid mijns harte kenne; hij zie of ik den armen geweigerd heb wat hij vraagde, en of de weduwe te vergeefs tot mij opzag.

In den niet ben ik verzonken, gelijk een stormwind hebt gij alles wat mij duurbaar was weggerukt, en als eene wolk is mijn welstand weggevlogen.

Duurbare echtgenoot, lieve zoon, beminde bloedverwanten, gansch op het onverwachts moet ik u verlaten. Hoe hard is het scheiden dat ons op dit oogenblik treft. Doch ik smEEK u, stort geene nuttelooze tranen, blijft nauw vereenigd onder elkander en gedenkt u mijner in uwe gebeden. Vaartwel en tot wederziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

---

DE FAMILIE VANDERDONCKT-DEBOUCHE BEDANKT

---

Drukkerij M. Hernalsteen, Lindestraat, 1, Rode.