



Bidt voor de Ziel

VAN MIJNHEER

## Florimond De Brabandere

zoon van

Mijnheer JEAN-BAPTISTE

en van Vrouw ANNA-THERESIA DE BRABANDERE.  
Gewezen Provinciaal Raadslid en Ondervoorzitter  
van het Landbouw=Comice. = Vereerd met het Bur-  
gerskruis van 2<sup>de</sup> klas, met de Landbouwmedalie  
en Ridder in de Leopoldsorde,

geboren te Beveren-aan-Leie, den 11 November 1841,  
en overleden te Desselghem, den 2 Juni 1921, voor-  
zien van de H. H. Gerechten.

**H**ij was een rechtschapen en deftig man, be-  
gunstigd met eenen schranderen geest en  
eenen vromen wil, die in woorden en in werken niets  
stelde boven Godsdienst en Katholiek Geloof.

**D**AAROM vreesde hij God, onderhield zijne ge-  
boden, en zonder menschelijk opzicht wilde  
hij aanzien worden als een oprechte christen.

**G**ETROUW dan aan de ingevingen van zijn Ge-  
loof, heeft hij altijd betracht niets te doen  
waarover hij zich zou moeten berouwen op zijn ster-  
vensuur.

**A**L zijn spreken was gekenmerkt door wijsheid  
en zachtmoedigheid. Hij wist immers dat  
minzame taal vele vrienden maakt, en de vijanden  
verzacht; ook was hij bemind van God en de men-  
schen, en zijn aandenken is in zegening.

**V**AARTWEL, BEMINDE ZUSTERS, NEVEN EN  
KLEINNEVEN. Hebt dank voor al uwe zor-  
gen over mij. Bewaart mijne geheugenis in uw hert,  
en bidt voor mij.

Mijn J'esus, bermbertigheid!

Dr. Vr. Denoo-Hoste, Oost-Roosbeke.