

O Kruis van Jezus, in Uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Désiré De Braeckelear

echtgenoot van wijlen

Mevrouw Octavie Wynant

geboren te Scheldewindeke, de 18 December 1862
en godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize,
de 4 November 1947, versterkt door de H.H. Sacra-
menten der stervenden.

LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART.

Hij was een vroom en rechtzinnig man, een vader
waardig in het geheugen der goeden te leven; hij
hield de uitgangen van zijn huis in het oog, hij
heeft zijne kinderen opgekweekt in de vrees des
Heren en Zijne wegen bewandeld.

II Mach. VII, 10. Prov. XXXI.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, zijn levens-
baan in gezegenden ouderdom voltrokken: moge
de rechtvaardige Rechter hem met liefde ontvan-
gen.

De verdukdige mens is beter dan de dappere,
en wie meester over zich zelve is, is beter dan hij
die steden inneemt. Boek der Spreuken.

Kalm en gelaten zag hij den dood naderen en be-
trouwend op Gods barmhartigheid is hij zachtjes
de eeuwigheid ingegaan: zalig zij die in den Heer
sterven!

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik heb
steeds getracht voor u een voorbeeld te zijn van
christelijken levenswandel; blijft steeds getrouw
aan de beloften van uw Doopsel, bemint elkander
en bidt voor mij!

Mijn zoon priester, wees mijne ziel gedachtig bij
het altaar des Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dagen aflaat.

Uitg. De Croo, Steenhuize-Wijnhuize.