

Gedenkt uw oversten, die u het woord der zaligheid overhandigd hebben.

Hebr., XIII, 7

ZALIGE † GEDACHTENIS

van den eerwaarden heer

J. B. PROSPER DE BRAECKELEER

geboren te Ophasselt, den	6 Juni 1875
Priester gewijd te Gent	1902
Coadjutor te Oombergen	26 Sept 1903
Coadjutor te Kemzeke	18 Nov 1904
Onderpastoor te Kemzeke	24 Juni 1905
Onderpastoor te Wondelgem	18 Dec 1913
Pastoor te Overboelare	24 Okt 1929
aldaar godvruchtig overleden	14 Nov 1941

Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Hij was priester geworden om getuigenis af te leggen voor den Heer. Hand Apost 1, 8

Drie zaken nu, zegt de H. Bernardus, leggen getuigenis af; het voorbeeld, het woord en het streven.

Zijn voorbeeld. Rotsvast stond zijn Geloof. Hij beminde den luister van Gods Huis, Psalm 25, 8, en vond zijn troost en zijn sterkte in het gebed. 1 Tim 4, 8

Zijn woord. Hij sprak met doorzicht en krachtdadigheid naar het woord van den Heer: heilig ze door de waarheid. Joan 17, 17. Hij mocht op zichzelf toepassen wat de H. Cyr J tot zijn volk sprak: ik zeg u harde waarheden om u harde rampen te sparen. Zijn grootste bezorgdheid was de jeugd grondig opleiden tot het goede.

Zijn streven. Met al de edelmoedigheid van zijn hart, en gansch de rechtzinnigheid van zijn gemoed, en al de minzaamheid van zijn karakter streefde hij naar vrede. Zelig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matth 5, 9

Beminde Parochianen, ik heb u allen zeer lief gehad, doet wat ge van mij gezien, gehoord en geleerd hebt, en de God van vrede zal met u zijn. Philip 4, 9

Duurbare bloedverwanten, ik dank u voor uw genegenheid.

Gij allen vergeet mij niet in uw gebeden, gij vooral, mijn neef, priester aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

H. Maria, koningin der Apostelen, bid voor ons.

Drukk Van de Maele, Karmelietenstraat, 40