

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van
zaligheid. (H. Joan. Dam.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Melanie DE BRAEKELEER

Echtgenoot van Mijnheer

FLORIMOND SOETENS

geboren te Zarlardinghe, den 11 Januari 1865 en er
overleden, den 3 Maart 1942, versterkt door de
laatste HH. Sacramenten.

Zij was de vreugde, de troost en de steun van
haren man. Spreuk. 15

Als christene moeder offerde zij zich op voor het
geluk harer kinderen. Zij leed met degenen, die in
droefheid en pijn waren, en was zachtmoedig en
geschikt in al hare handelingen. 2 Mach.

O Heer, wij danken U! Gij hadt ons eene goede
en onwaardeerbare moeder gegeven, doch wij
wisten dat zij maar voor een tijd aan ons was. Nu,
o Heer, hebt gij ze tot U geroepen, volgens de
schikkingen uwer Voorzienigheid. Gezien Gij het
zoo gewild hebt, dat uwe aanbiddelijke wil ge-
schiede en dat Uw H. Naam gezegend zij.

H. Lodewijk.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen en klein-
kinderen, troost u bij de gedachte dat onze schei-
ding toch maar voor eenen tijd zal zijn, dat wij
elkander zullen wederzien in den hemel. Hebt dank
voor uwe genegenheid en zorgen; ik beveel u aan
God en zijne hulp. Act. Apost. 20.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht. 300 d. a.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.