

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL DE BRAEKELEER

echtgenoot van Mevrouw **Stephanie DE SMET**
geboren te St Martens-Lierde, den 12 Mei 1866
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde,
den 19 Maart 1943, gesterkt door de H. H.
Sakramenten der Stervenden.

Wij verliezen aan hem een man met wijs beleid; die zich niets spaarde voor het welzijn van zijn gezin. De vrouw heeft het hart, de man het koud en nuchter verstand. Zijn deel van mannenplicht en mannenvreugde heeft hij gebracht en gesmaakt.

Lijden, kommer en last heeft hem dus ook niet ontbroken; want het leven, en bijzonder een deugdzaam leven eischt zijn tol, het moet betaald!

Hij zag de dood naderen met die gerustheid en onderwerping, die de kostbare genaden zijn voor de stervenden en de zoetste troost voor de overlevenden. Hij minachtte niemand; bewees graag dienst aan elkeen uit liefde tot God.

Mijn' echtgenoote, Maria, bij God, die ons hier op aarde vereenigde, komen wij terug eens samen, de scheiding is maar tijdelijk!

Gij allen mijne kinderen, hebt elkander lief, vergeet uw vader niet. Zorgt voor moeder. Ik dank U allen voor uw liefde en zorgen. Bidt voor mij uw vader!

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U!

R. I. P.

dr. «De Beiaard», Uitg. Wwe Suys, S. M.-Lierde