

Diep is de wonde die Gij ons toebrengr, o Heer,  
doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt.

## ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mijnheer

# Remi De Brakeleer

echtgenoot van

## Mevrouw Irma EEMAN

geboren te Sint Martens-Lierde den 26 Januari 1872  
en aldaar godvruchtig overleden den 7 Januari 1943,  
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van den Bond van het H. Hart.*

Hij heeft in vrede en rechtvaardigheid gewandeld; godsdienstig, oprecht van gemoed, goedaardig en was geacht en bemind van eenieder.

Hij stierf in een gelukkigen ouderdom, vervuld van jaren, goederen en eer. 1 Parall. 29. 28.

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven, van nu af zullen zij rusten van hunnen arbeid, want hunne werken volgen hen op. Ap XIV, 13.

Beminde echtgenoot en bloedverwanten vaartwel! pijnlijk valt u mijn afscheiden, doch schiept moed, eens vinden wij elkander terug in den hemel.

Bekommert u in niets, maar laat in alles door bidden en smeeken met dankzegging uwe begeerten bij God bekend worden en de vrede Gods die alle begrip te boven gaat, beware uwe harten en verstand in Jezus-Christus. Philip. 4. 9.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden en heilige communiën.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.  
300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

R. I. P.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.