

De dood der rechtvaardigen is maar een overgang tot een beter leven.



DUURBARE NAGEDACHTENIS

van Mijnheer

Marcellien De Brauwer

geboren te Erwetegem den 18 April 1863 en aldaar godvruchtig overleden den 22 December 1928.

Hij was voorzitter der Xaverianen, ouddeken van 't gilde, Lid der Vincentianen, Confrerie van de H. Barbara en den wekelijkschen kruisweg.

Voorzien van de Rechten der H. kerk.

Komt gezegende mijns Vaders bezit het rijk welke u voorbereid is van het begin der wereld, want ik heb honger gehad en gij hebt mij gespijst, ik had dorst en gij hebt mij gelaafd. Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik was ziek en gij hebt mij bezocht

Math. XXIV.

Kwellingen overvielen hem doch viede geniet de mensch die lijdt met volkomen onderwerping aan de wil Gods.

Wie hem kende gedurende zijn leven zal spreken van zijne diepe godsvrucht, en vurig geloof, maar wie hem op zijn ziekbed gezien heeft zal weten hoe innig hij met zijn zaligmaker leefde, met groote vurigheid verlangde hij, na de heilige rechten ontvangen te hebben om nog eenmaal gevoed en gesterkt te worden door de heilige teerspijs, en hoe dikwijls heeft hij de woorden berhaald "ik geef mij in de handen van God ik ben tevreden metgene God schikt."

Bemide Broeders en Zusters, hebt dank voor de goede zorgen die gij mij gegeven hebt.

Troost u want weldra zullen wij elkander wederzien in den hemel. Bidt voor mij ik ook zal u niet vergeten.

Mijn Jezus barmhertigheid.

R. I. P.

Sottegem, drukk. "De Beinaard,, Haegeman-Cousy