

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS ! AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL
VAN EERWAARDEN HEER**

RAPHAËL MARIA-JOZEF DE BRAUWERE

geboren te Gent 27 Februari 1890
Priester gewijd te Luik 13 April 1914
Krijgzaamoezenier 1914-1918
Leeraar aan 't College te Ronse 15 Januari 1919
Onderpastoor te Ledeberg . . . 18 October 1925
Onderpastoor op S. Anna te Gent 7 Juli 1927
Pastoor te Michelbeke 12 October 1938
waar hij godvruchtig overleed den 29 Mei 1939
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zeven maanden slechts was Hij onze Pastoor, en reeds had Hij onze hartelijkste genegenheid verworven, omdat wij in Hem vonden een vurig Priester en een waren Herder.

Hoe gretig luisterden wij naar zijn treffend woord! Hoe stichtte Hij ons door zijn vroomheid aan 't heilig Altaar en in het toedienen der HH. Sacramenten! Hoegraag ontvingen wij zijn bezoek, dat steeds zoo vriendelijk en zoo opbeurend was!

En hij was zoo gaarne in Michelbeke! Ik blijf hier tot aan mijn dood, had Hij gezegd. Helaas! ja, tot aan zijn zoo onverwachten en zoo vroegtijdigen dood!

Maar op dien korten tijd, heeft Hij het hart veroverd van zijn volk, dat nu treurt om zijn dood, en dat zijn gedachtenis in eere houdt.

Bemide zuster en schoonbroeder, lieve nichtjes en neefjes, trouwe dienstmeid en brave parochianen, gedenkt mijn onderrichtingen en blijft trouw aan uw diep kristelijk leven. Denkt vooral dikwijls aan de heilzame les van mijn vroegtijdigen dood.

Gij, mijn Confraters in 't priesterschap, vergeet mij niet aan 't heilig Altaar.

Zoet hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. *(300 d. afl.)*

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. *(300 d. afl.)*

DRUK. KUIJPERS-V.D. BOSSCHE, RABOTSTRAAT 25, GENT