

O heilig kruis, onder uwe schaduwe rust en  
hoop ik.



Bid voor de ziel van  
*Mijnheer*

**Francies De Bremme**

*echtgenoot van*

**Sylvie Faingnaert**

*geboren te Nederbrakel den 6 Februari, 1837 en  
aldaar overleden den 21 December 1908.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zalig die dienstknechten welke de Heer zal  
wakend vinden, wanneer Hij komt. H. Luc.

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is over  
het verlies van eene wijzen en zorgvuldigen echt-  
genoot en vader! Wie was ons noodzakelijker?  
Wie beminde ons teederer? H. Bern.

De Heer heeft hem ons gegeven; de Heer heeft  
hem ons ontnomen; het geschiede volgens Zijnen  
heiligen wil. Job. I.

Vaartwel, lieve Echtgenoot ik ga tot den Heer-  
vaartwel, beminde kinders, ik beveel u allen aan  
de genade van God.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.

R.

I.

P.

O. Van Nieuwenhove-Van Den Driessche, Druk. Nederbrakel.