

Het is een heilig en zalig gepeins voor de overledenen te bidden.
Mach.



Bid voor de Ziel

VAN

MARIE-EMILIE DE BREMME

Dochter van Francies en Sylvie Faingnaert

geboren te Nederbrakel
den 9 Maart 1875, en aldaar overleden
den 9 Mei 1904.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

—•••—

Waarom is mijn lyden zoo langdurig geweest en mijne kwaal ongeneesbaar? (Jerem. 15. 18.) Omdat Gij O Heer met mij gehandeld hebt volgens uwen heiligen wil. (Job. 3. 6.) De Heer kastijdt degene die Hij bemint, en de kwellingen die Hij ons verzendt worden voordeelen en weldaden voor ons wanneer wij ze met eene volmaakte overgeving ontvangen. Hebr. 12. 6. H. Vinc. a P.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, verheugt u met mij, ik verlaat vroegtijdig een tranendal voor het rijk der eeuwige vreugd. Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet, ik blijf u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb.

Maria is onze hoop in dit leven en onzen troost in de uur onzer dood.

H. Bern.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

B.

I.

P.