

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat  
in ze eerst te beweenen, en dan voor hunne eeuwige  
rust te bidden. (H. Aug.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van den Heer

**Frederic-August De Breyne**

weduwnaar van

**Dame EMILIE-EUDOXIE ROMAN**

LID VAN DEN GEMEENTERAAD.

geboren te Sulsique, den 26 October 1844 en  
godvruchtig overleden te Segelsem, den 8 Juli 1915.

*Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.*

Hij was een deftige burger, man van geloof,  
ongeveinsd, recht van hart, godvreezend en vijand  
van het kwaad. Hij bleef onwankelbaar in den  
dienst van God, leerde zijn huisgezin God vreezen,  
zijne Wet beminnen en er naar leven.

(H. CHRYS.)

Ook bemind van God en van de menschen, zal  
zijn aandenken in zegen blijven. (Eccl. 14. 1.)

Bemide Kinderen, stort tranen op mijne dood,  
maar weest niet ontroostbaar in uwe droefheid.

(Eccl. 38. 16.)

Ik zal u eens wederzien en uw hert zal zich dan  
verblijden. (JOAN. 16. 22.) Dat intusschen mijn zegen  
op U blijve tot het einde: de zegening van den  
Vader versterkt het huis der kinderen.

(Eccl. 3, 10 en 11.)

Goede Jesus, geef hem de eeuwige rust.

*(7 jaren en 7 maal 40 dagen afluat.)*

**R. I. P.**

---

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.