



Gij allen die hem gekend en bemind hebt,  
BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN  
MIJNHEER

## MODESTE DÈBROUX

JONGMAN

geboren te Montenaeken, den 1 Januari 1855 en aldaar  
godvruchtig overleden den 7 Maart 1940, bediend van de  
laatste H. Sacramenten.

---

Waar nederigheid is, daar is wijsheid. De eenvoudigheid leidt den rechtvaardigen op den rechten weg.

Hij was een man van groote deugd. Hij heeft allen door zijn eenvoud en zijn minzamen omgang gesticht.

Pijnlijk waren zijn laatste dagen. Doch hij verdroeg zijn bitter lijden met sterkte en onderwerping omdat hij wist dat de ziel door het lijden gelouterd des te zuiverder voor den Schepper zal verschijnen.

Van krachten uitgeput, zag hij met kalmte het einde naderen, de kostbaarste genade voor hen die tot God gaan, de zoetste troost voor hen die hier blijven.

Voor wie in U gelooven, Heer, wordt het leven veranderd maar niet vernietigd.

Terwijl het huis van het aardsch bestaan in puin valt, wordt hun in den hemel een eeuwige woonplaats bereid.

Dierbare schoonbroeder en bloedverwanten, weent niet over mij; betreurt geenzins mijn lot. Hierboven bij Gods troon, bij Maria, mijne Hemelsche Moeder, geniet ik alle geluk. Hier zal ik God voor u bidden en u nog meer beminnen dan op aarde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

---

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Montenaeken, op Maandag 11 Maart, te 10 uur.

---

Sylvan Thierie, Langstraat, 23, Montenaeken.