

Wees tot den dood toe getrouw en ik zal u de  
kroon des levens geven.



BID VOOR DE ZIEL

van

**JOSEPHINE DE BROUWER**

weduwe van

**Petrus De Sutter**

geboren te Erpe den 1 Maart 1861 en alhier god-  
vruchtig overleden den 7 Juni 1938.

VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN

Zij was ten volle onderworpen aan Gods Wil  
en heeft de dood met gerustheid zien naderen,  
wetende dat er ons een beter leven te wachten  
staat.

God liet haar een hoogen ouderdom bereiken ;  
zij heeft die genade waargenomen om haar ver-  
diensten te vermeederen.

Zalig de mensch die met onderwerping het  
lijden doorstaat, want, na beproefd te zijn, zal hij  
de kroon des levens ontvangen.

Bemide Kinderen, ik dank u voor de liefde  
die gij mij bewezen hebt. Vergeet mij niet in uw  
gebeden.

Duurbare schoonbroeder, schoonzusters en  
vrienden ik verlaat u, maar gelijk ik u op aarde  
bemide, zoo zal ik u in den hemel beminnen,  
weest mij dagelijks in uw gebeden indachtig.

H. Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Edg. Noël, Erpe.