

O Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

VIRGINIE DE BROUWER

weduwe van Mijnheer

Maurits VAN RUYSKENSVELDE

*Geboren te Erwetegem den 3 Februari 1856 en er zeer
godvruchtig overleden den 1 Maart 1938
oversterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zij was lid der 3e Orde van den H. Franciscus en van
de Confrerie der H. Barbara.



Zij was een omzichtige vrouw, bekleed met ootmoedigheid kloekmoedigheid en eerbaarheid. Zij droeg eene uitmunten-
de zorg voor haar huisgezin en bestierde het godsdienstiglijk.
Zij vond haar geluk, reeds van af haar jonge jaren in de
jeugd op te leiden naar God, in het kwijten harer plichten
als huisvrouw en voorbeeldige moeder. Hare kinderen voor-
al waren het voorwerp harer teederste zorgen, zij verwij-
derde ze van het kwaad en plantte de deugd in hunneharten.

Kinderen, gij hebt moederopaardegezien als 'n voorbeeld
van geloof en liefde tot God, zij is ten Hemel gegaan om
samen met uwen braven vader ginder uwe beschermers te
worden. Hier bereidde zij U tot het ware christen leven
van in den Hemel noodigen zij U uit tot de glorie. Onder de
bescherming van Maria, de moeder aller christenen heeft zij
geheel haar leven doorgemaakt, volgt haar zalig voorbeeld
na en over alle vijanden uwer ziel zult gij zegevieren.

Vaartwel, Lieve Kinderen en Familieleden, ik bewaar de
zoete gedachtenis van uwe diepe toegenegenheid en van den
troost dien ik in uw midden heb oenoten en gij mijn bemin-
de medezusters onzer 3e Orde, leert uit mijn afsterven de
ijdelheid kennen der aardsche goederen. Weest allen getrouw
en vurig om aan te kleven wat onzen H. Vader Franciscus
voorhoudt en edelmoedig te vluchten wat hij doemt en zali-
ge vrede zal uw hart vervullen en heilig zal uw dood zijn!

Heilig Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl

Uitg. Rouckhout — Erwetegem