

Uwe plaats weze heden in het huis van vrede en uwe  
woning in het hemelsch Jerusalem. *H. Officie.*



## BID VOOR DE ZIEL

van

**Henri - Achiel DE BROUWERE,**

Echtgenoot van

**Clementine De Ketele,**

*geboren te Roubaix, den 24 Mei 1886 en godvruchtig*

*overleden te Oudenaarde, den 3 Januari 1935.*

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*



De rechtvaardige, hij ook sterft; maar hij vreest den dood niet; hij sterft gerust, omdat hij weet dat de dood een einde stelt aan het vergankelijke van dit leven, en dat de dood voor hem het begin is van een beter leven.

*H. Bern.*

Hoe ondoorgroendelijk zijn des Heeren oordeelen en hoe onnaspeurlijk zijne wegen. — O Heer, Gij hebt gehandeld volgens uw H. Wil: uw Naam zij gezegend.

Goede echtgenoot en goede vader leefde hij in groote voorzichtigheid, bleef hij den dienst van God aangekleefd, leerde hij zijne kinderen God vreezen, de zonde vluchten, de wet des Heeren beminnen en trouw nalieven.

Verhoor mijne stem, o Heer, en ontferm U mijner. Mijne oogen zoeken U; wend uw aanschijn van mij niet af, maar wees mijn Verlosser! *Ps. XXVII.*

Bemide en goede echtgenoot en lieve kinderen, vroeg is de dood ons komen scheiden op aarde, doch weent niet gelijk deze die zonder hoop leven; een dag zal komen dat wij eeuwig zullen vereenigd zijn. — Bemint uwe moeder en bemint elkander, groeit op in het katholiek geloof en gedenkt mij in uwe gebeden.

*Bermhertige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. Amen.*

**R. I. P.**