

Kostbaar in de oogen van God, is de dood der rechtvaardigen. Ps 115.



Zalig aandenken van den Eerw. Heer
EMIEL DE BRUYN,

Leerling aan het Groot Seminarie te Gent,

zoon van Mijnheer JAN en van Mevrouw EVELINE COOREMAN,

geboren te St-Gillis-Dendermonde den 18 Februari 1903 en aldaar godvruchtig overleden, den 27 November 1926, versterkt door al de hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De gerechtigte, al sterft hij ook voor zijnen tijd, zal verkwikking genieten; want een vlekkeloos leven is voor hem een leven vol van dagen. Sap. IV. 7. 9.

De Heer had hem bekleed met het edelste en kostelijkste deugdensieraad: levendig geloof, ware godsvrucht, minzaam van hart, edele handelwijze, vroolijk van karakter en diepe genegenheid tot het goede; ook was hij bemind van allen die hem kenden. Tobias.

Eene zaak vroeg hij den Heer, die begeerde hij, te wonen in het huis des Heeren al de dagen van zijn leven. Edoch, God had er anders over beschikt, want noch de angstvolle tranen zijner dierbare ouders en familieleden, noch de vurige gebeden zijner talrijke vrienden, niets vermocht genade te verwerven voor de immer nadrendende dood. — Versterkt door een kinderlijk vertrouwen op Maria, zijne hemelsche Moeder, die hij zoo vurig aanriep, ontving hij de dood met eene volkomene onderwerping aan den H. Wil van God, en ontsliep zachtjes in den Heer.

Weerde zoon, onvergetelijke broeder, duurzame vriend edel hart, te vroeg zijt ge aan onze liefde ontrukkt! maar uwe voorbeelden, uw heilige levenswandel blijven onuitwisselbaar in onze harten geprent en vol hoop en betrouwen roepen wij u toe: tot wederziens in den Hemel!

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 dag. afl.

A. Grootjans-Saegerman, St-Gillis-D.