

Onze Vader.... Uw Wilgeschiede !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer FRANS DE BRUYN

Weduwnaar in het eerste huwelijk van Mevrouw Maria-Christina DE LEEUW ; in het tweede van Mevrouw Charlotte DE LEEUW en Echtgenoot van Mevrouw Alphonsine BUYLE, geboren te Aalst, den 22 Maart 1871 en aldaar zachtjes in den Heer ontslapen, den 21 April 1944, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De dood die door een vroom leven wordt voorbereid, mag niet als een ongeluk beschouwd worden ; want hij is de weg die tot het ware Leven leidt. De Goddelijke Voorzienigheid beproeft ons op aarde door pijnen en smarten, om ons in het andere leven te sparen. H. Aug. H. Ambrosius.

De dierbare afgestorvene was een Christen van den ouden stempel. Rotsvast in zijn geloof, heeft hij den weg des Heeren gevolgd zonder ervan af te wijken. Job XIII-11.

De Godsdienst stond bij hem op de eerste plaats ; zijn leven heeft hij doorgebracht in werkzaamheid en in het beoefenen der deugden. Zijn omgang was stichtend ; daarom ook is zijn dood kostbaar in de oogen van God.

Dierbare echtgenoot ! Thans ben ik onttrokken aan uwe oogen, maar niet aan de genegenheid van uw hart. Gedenk U mijner in uwe gebeden en in het offer van uw lijden.

Lieve kinderen en kleinkinderen ! Troost U bij de gedachte dat mijn plotseling heengaan voor mij 't begin is van het onvergankelijk Leven waar we elkaar eens voor eeuwig zullen wedervinden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! 100 dag. afl.

De plechtige Lijkdienst zal plaats hebben, Dinsdag 25 April 1944, te 9,30 uur, in de parochiale kerk van O.L. Vrouw Bijstand.

De nadienst van Barmhartigheid, Donderdag 27 April, te 8 uur, in dezelfde kerk.

Men vergadere Moorselbaan, 163, te 9 uur.

Begrafenissen : Strens.

Verhegge-Meert.