

*Rechtzinnig, vroom in God verheugd,
geloofbaar en gelovend
zo werd zij oud in vreugd en deugd,
en stierf den hemel rovend.*



GEDENKT IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN MEVROUW

STEPHANIE DE BRUYNE

echtgenote van Mijnheer Pierre NAUS

*geboren te Kemzeke de 22 januari 1880 zachtjes
in de Heer ontslapen te Etterbeek de 12 oktober 1962
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.*

Zij was een eenvoudige vrouw, rechtschapen en ge-
dienstig, moge haar aandenken bewaard blijven bij allen
die haar gekend hebben, zij is in de Heer ontslapen met
die kalmte die voor de stervenden de kostbaarste der
gratiën en voor de overlevenden de zoetste der vertroos-
tingen is.

H. Augustinus.

Almachtige God, Gij zijt mijn Rechter, streng en on-
verbiddelijk, maar ik stel al mijn betrouwen op U omdat
Gij grenzeloos goed en barmhartig zijt voor die U ge-
diend en bemind heeft.

Duurbare Echtgenoot, ik dank u voor uw zorgen. Be-
minde Kinderen uw grote eerbied voor mij zal God u
lonen. Geliefde Familie wees mij indachtig in uw gebe-
den.

Zoet Hart van Jesus, wees mijn sterkte.

(300 d. afl.)