

Bermhertige Heer Jezus geef hem de eeuwige  
rust. 300 d. afl.



Bid voor de Ziel van  
Mijnheer

**FRANCISCUS DE BUS**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria-Theresia Baert**

geboren te Elst,  
den 16 April 1833 en godvruchtig overleden te  
Segelsem, den 2 December 1918,  
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



De vader, dien gij beweent, laat u het voorbeeld  
na van een waar christelijk leven. Hij was een  
goede echtgenoot en voorbeeldige vader, eenvoud-  
dig en voorzichtig, sterk in zijn geloof en verkleefd  
aan zijnen hodsdiens, vreesde God en week af  
van het kwaad.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn  
ervlogen, er blijft mij niets meer over dan het  
graf... Wat heb ik op aarde verlangd buiten U, o  
Heer, o God van mijn hart? Gij zijt mijn deel voor  
alle eeuwigheid. Job XVI. Ps. LXXII.

Vaarwel, mijne lieve Kinderen en Kleinkinderen,  
ik dank u voor de liefde en de goede zorgen waar-  
mede gij mijnen ouden dag omringd hebt; ik  
verwacht u in den Hemel waar wij nooit meer  
zullen gescheiden worden, blijft mij altijd indachtig  
in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7q.a.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove