

Gelijk het den Heer behaagde is het geschied.  
De naam des Heeren zij gezegend !

+

**ENGELACHTIGE GEDACHTENIS**

van

**MICHEL DE BUS**

zoontje van

**Emiel en Florine GYSELINCK**

geboren te Zegelsein,  
den 6 Juni 1939 en er aan de zorgen zijner familie  
ontruikt, den 9 April 1941.

Vader, Moeder, droogt uw tranen,  
Weent niet over mij !

'k Ben gelukkig in den Hemel  
'k Speel in de Eng'lenrij !

Jezus heb ik als mijn vader  
Liefderijk begroet,  
In Maria vind ik moeder  
O, wat is zij goed,

'k Zweef op blanke hemelwiekjes  
In der Zaalgen rij  
'k Zing met leliewitte Cherubs  
't Alleluja blij.

Met mijn engeltje, lieve moeder  
Vlecht ik kransjes nu,  
Evenals hiër de eng'len dragen.  
Één voor vader... één voor U.

.....  
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel