

O goede Jezus, mijn Zaligmaker, verlos mijne ziel. Laat uwe dood mijn leven zijn, uwe heilige wonden mijne verzoening uw kostbaar bloed mijne zaligheid. H. Fr. van A.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

MODEST DE BUS

echtgenoot van Mevrouw

THERESIA ASSEZ

geboren te Elst, den 2 December 1873 en godvruchtig overleden te Zegelsem den 3 Juni 1935.

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Gij zijt o Heer, de Meester. Gij geeft en neemt terug volgens uwe belofte. Wij gelooven vastelijk in U, o goede God, wij onderwerpen ons ten volle aan uwen Heiligen Wil. Wij stellen op U al ons betrouwen.

Duurbare *Echtgenoot*, ik moet u verlaten. God roept mij terug Gezegend Zijn Heilige Naam! Werp al uwe bekommernissen in den schoot van Onzen Lieven Heer, die de steun is der weduwen. Ik blijf u beminnen, over u waken. Wij zullen elkander terugvinden in den Hemel. Gij zult veel voor mij bidden. Vergeet mij niet in uwe gebeden, in de H. Mis en in de H. Communie. Dat God u zegene en beware!

Beminde *Broeder, Zuster en Bloedverwanten*, verplicht u te bidden voor de rust mijner ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. alf.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 dag. afl

R. I. P.

Uitg. Marcel Van Nedervelde — Elst