

De vrees des Heeren geleidde haar van hare kindsheid en was haar eene kroon van wijsheid, de bronne van haar diepe godsvrucht en de schutsengel van hare maagdelijke zuiverheid.



## BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

# Victorine DE BUSSCHERE

Lid der Congregatie van O.L.Vrouw, sedert 21 Januari 1877  
geboren te Bissegem (W.-VI.) den 14 Juni 1853 en in de  
stichtendste gevoelens van onderwerping aan Gods H. Wil  
overleden te Zegelsem den 13 December 1937.  
voorzien van de H. Rechten.



Om de ongerepte onschuld van gansch haar leven verdiende zij eene der uitverkoren van den Goddelijken Bruidegom te zijn, dien zij zoo hartelijk beminde dat zij vreesde Hem door de minste fout te mishagen, volgens het voorschrift der Wet: Gij zult den Heer uwen God liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw verstand en uit al uwe krachten.

Matth. XXII, 37.

Zij vond geen zoeter genoeg, geen kostbaarder schat dan Jezus in het H. Sakrament,

H. Alphonsus.

Na Jezus was het op Maria, haar lieve Moeder, dat zij haar vast betrouwen op de eeuwige zaligheid heeft gesteld. Een kind van Maria kan niet verloren gaan.

H. Alph.

Zij aanzag den dood als eene winst,

H. Paulus.

Beminde *Neven en Nichten*, ik was verheugd toen de priester me zegde dat ik mocht gaan wonen in 's Heeren huis en rusten op zijnen heiligen berg. Daar zal ik voor U bidden en voor al degenen die mij met zulke liefdevolle zorgen omringden. Eens zullen we elkander daar voor altijd wedervinden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! 300 d. afl.

Elst. — Georges Van Nedervelede