

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van

Mijnheer RENÉ DE CAMPENAERE

echtgenoot van wijlen

Mevrouw Julie VAN DE CASTEELE

geboren te Ste Maria-Lierde, den 8 Maart 1868 en er
godvruchtig in den Heer ontslapen, na eene kortstondige
ziekte, den 3 Maart 1941,

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den Bond van 't H. Hart en alle andere
godvruchtige genootschappen.

Ik heb in uwe tegenwoordigheid gewandeld, o Heer!
Gij hebt mij de hand genomen en volgens Uwen H. Wil
geleid. Wat heb ik op aarde anders gewild dan U...
Gij zijt de sterkte van mijn hart en mijn erfdeel in de
eeuwigheid. Ps LXXII

De overledene was een man van plicht en mag met
den psalmist meezingen: Heer, ik heb mijn brood niet
in ledigheid geëten. Bidt en werkt! was de rijke verdien-
stelijke inhoud van zijn leven, die twee onmisbare deug-
den die wij op aarde moeten bezitten, heeft hij met volle
plichtbesef en vaderlijke liefde zijn kinderen voorgeleefd

De rechtschapenheid, de stille eenvoud, de vrees
des Heeren, het trouw volbrengen van al de plichten
van zijn staat, waren de kostelijke eigenschappen van
dezen kristelijken man en vader. Job I, I.

Beziel met een waren ijver voor den eeredienst van
het Allerheiligste Sakrament, heeft hij de schoonheid
van Gods huis lief gehad. Hs 25,

Als oppassend en zeer getrouw lid van den H. Hart-
bond, zal hij vanuit den hemel voor ons allen een voor-
spreker zijn!

Geliefde zuster, broeder, kinderen, dank voor uwe
goede zorgen en voor uw liefde; Vergeet mij niet in
uwe gebeden. Ik ga uwe moeder vervoegen in den
hemel, daarboven zal ik met den Vader den Heer smee-
ken, dat Hij u niet verlate.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.

Uitg. R. Suys, koster, Ste Maria-Lierde.