

Zie hier o, mensch wat ik geweest heb; wat ik nu ben, en wat Gij ook eens worden zult!



ZALIG AANDENKEN VAN MEVROUW
WALBURGA MARIA DE CEULENER

echtgenoot van Mijnheer
PIETER BORREMANS

Lid van den bond van 't H. Hart en van het apostolaat
des gebeds,

geboren te Moerbeke den 4 Maart 1870 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 April 1934,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hoe aangenaam is het te mogen sterven als men heeft wel gedaan in een leven zonder smet! Deze vrouw die den Heer behaagd heeft tot Hem te roepen, was eene voorbeeldige deugdzame en kristelijke echtgenoot. Hare liefde en bezorgdheid voor haren echtgenoot, was hare innige vreugde, en in alle moeilijkheden haar eenige hoop. Zij heeft hare dagen niet in ledigheid doorgebracht, gedurende hare pijnlijke ziekte heeft zij alles met verdueligheid en overgeving aan Gods wil verdragen, zeggende dat 's Heeren wil geschiede!

Beminde echtgenoot, hoe pijnlijk is het mij gevallen van u te moeten scheiden. Hoezeer heb ik u bemind en liefgehad. Dank, duizendmaal dank voor de teedere en liefdevolle zorgen waarmede gij mij steeds onophoudend hebt omringd. Niets was u te zwaar of te moeilijk, zelfs uwe gezondheid hebt gij ten pande gesteld. om mij tot op mijne laatste stonden bij te staan. O welke zoete troost!

Voor u zal ik bij God ten beste spreken, opdat alles zoude mogen geschieden volgens zijn heiligen wil. Teedere bloedverwanten, beminde vrienden en kennissen, u allen had ik hartelijk lief. Voor u allen zal ik in den hemel bidden. Wees mij immer in uwe gebeden indachtig. Welhaast zien wij elkander weder.

Drukk. De Cocker-Quintijn. Moerbeke