

BID VOOR † DE ZIEL

DER

Eerweerde Zuster GERMAINE

Juffrouw Hortense DE CEULENERS

geboren te Wachtebeka-Overslag den 28 Febr. 1867
getreden in het Klooster der Zusters

van Maria en Jozef, te Geeraards-
bergen, den 14 November 1889
gekleed den 14 Januari 1890

geprofest den 10 Februari 1891

overleden, te Geeraardsbergen den 28 Mei 1921
Versterkt door de HH. Sakramenten.

Onze verkeerung is in den Hemel, van waar wij als Zaligmaker verwachten onzen Heer Jesus-Christus, die ons vernederd lichaam zal verheerlijken en gelijkvormig maken aan het zijne. — Niemand leeft zóó gerust, niemand sterft zóó veilig, als de ware gehoorzame Kloosterlinge. — Zij doet wél, de goede Kloosterlinge, die méér de Gemeenschap dan haar eigen wil ten dienste staat.

Gedurende dertig jaar droeg zij een bijzondere zorg voor het onderwijs en de christelijke opvoeding der kinderen. Naar het voorbeeld van den goddelijken Meester zegde zij : laat de kleinen tot mij komen, want voor dezulken is het Rijk der Hemelen. Van hun eerste jeugd leerde zij hun God vreezen en alle zonde verfoeien. — Die er in de gerechtigheid velen opleiden, zullen blinken als sterren in eeuwige eeuwigheden. — Dan kwamen dagen van kwelling haar in haar leven overvallen ; zóó, immers, worden de vrienden van God door het lijden beproefd. — Zij verdroeg haar lijden met een volkomen onderwerping aan den wil des Heeren, wetend dat, indien wij met Jesus lijden, wij met Hem zullen verheerlijkt worden.

Duurbare Oversten, Medezusters en Bloedverwanten, vaarwel ! Het bevel is gegeven ; ik vertrek met betrouwen tot mijn rechtvaardigen Rechter ; staat mij bij door uw gebeden. - Wat ik u slechts vraag, gij, mijn geliefde Broeder, Priester des Allerhoogsten, is u mijner aan het altaar des Heeren te herinneren, overal waar gij zijn zult. (H. Monica)

Barmhartige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. afl.