

Die den Heer vrees zal troost vinden op zijn sterfbed
en de dag zijner dood zal de dag zijn, zijner verrijzenis.

† **ZALIGE GEDACHTENIS** †

van

Mijnheer REMI DE CAMPENAERE

weduwenaar van

Mevrouw Emerance DE MEZEL

geboren te Ste Maria-Lierde, den 1 Mei 1860, en
er godvruchtig overleden, den 4 Januari 1941,
voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Ik heb in uwe tegenwoordigheid gewandeld, o Heer!
Gij hebt mij de hand genomen en volgens uwen heiligen
wil geleid. Wat heb ik op aarde anders gewild dan U...
Gij zijt de sterkte van mijn hart, en mijn erfdeel is de
eeuwigheid. Ps. LXXII.

De gerechtigheid, de stille eenvoud, de vrees des
Heeren, het trouw volbrengen van al de plichten van
zijn staat, waren de kostelijkste eigenschappen van
dezen kristelijken man en vader. Job. 1, 7.

Bij het naderen des doods was hij niet bevreesd; hij
stelde zijn betrouwen op Gods barmhartigheid. en stierf
gelijk hij geleefd had, heel zachtmoedig en gansch on-
derworpen aan Gods wil.

De hooge jaren zijn een eerekroon als ze gevonden
worden op de wegen der gerechtigheid. Spr. XVI.

Beminde zuster er broers vaartwel, hebt dank voor de
liefde en genegenheid die wij samen ondervonden en
de genade van den Heer die ons leven bezielt.

Geliefde kinderen en kleinkinderen; Gij waart mijne
vreugde en mijne kroon; Gij bleeft mijn troost in mijn
stille dagen. Hebt dank voor uw zorgen en liefde; ik ga
naar den hemel; Daarboven zal ik den Heer smeecken
dat Hij U niet verlate. Vergeet mij niet als gij bidt.
Houdt de gedachtenis aan vader in eer!

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Uitg. R. Suys, koster, Ste Maria-Lierde.