

De hooge jaren zijn eene eerekroon voor diegenen,  
die den weg der gerechtigheid bewandelen. Prov. XIV



BID VOOR DE ZIEL  
VAN  
**SOPHIE DE CANDT**

WEDUWE VAN

**Jan Baptiste De Bruyne**

*Lid der Confrerie van 't H. Hart*

geboren te Bevers-bij-Aud, den 10 April 1826  
en godvruchtig in den Heer ontslagen  
te Petegem-bij-Audenaarde, den 29 December 1909,  
*voorzien van de HH. Sacramenten  
der sterfenden.*

— — —

Gelukkig is de mensch die van zijne jonkheid af  
het juk des Heeren gedragen heeft.... gelukkig is hij  
die wel geleefd en zijn brood in ledigheid niet geëten  
heeft... want, wat is toch het leven zelfs als men een  
hoogen ouderdom bereikt heeft? Het is een damp die  
in een weinig tijds gezien wordt, en die welhaast ver-  
dwijnt... Doch de mensch die den Heer vreest, zal  
gelukkig zijn in zijn leven, en in zijne dood zal hij  
gezegend worden. De vrees des Heeren is immers de  
kroon der wijsheid; zij geeft vrede aan het hart en  
brengt vruchten van zaligheid voort. Eccl. I. 29

Bemide Kinderen, weest uwe moeder indachtig en  
vergeet ze niet in uwe gebeden, want het is een zalig  
gebruik voor de overledenen te bidden, opdat zij van  
hunne fouten ontslagen worden!

Mijn Jesus, bermhertigheid 300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

300 dagen afl.

**R. I. P.**

.....  
Audenaarde, Bevernaege gebr., Kreckelput