

Hoe gelukkig, o Maria, die uwe eer verheffen; zij zullen niet  
beven in de uur der dood.

H. Bonav.



## BID VOOR DE ZIEL

van Meisvrouw

**Leontina-Ludovica DE CAUWER,**

dochter van wijlen

M<sup>r</sup> Petrus Franciscus en van Mevr. Joanna-Josepha Schoenmaekers,

Lid van de congregatie van O. L. Vrouw,  
der confreriën van het H. Sacrament, van het H. Hart, van den  
H. Rochus en Wekelijkschen Kruisweg.

*Geboren te Klinge-Waas, den 5 Maart . . . 1870*  
*overleden te St-Gillis-Waas, den 29 December 1915*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Ach Moeder Maria! Zoo zuchtten haar klachten,  
Ach Jesus toch! help mij, bij dag en bij nachten.  
Dat hert vol geloof en vol liefde in de ziel!  
Zij was zoo gelaten toen 't leed overviel.  
Ach Moeder toch! veel heeft ze moedig geleden,  
Als kind van Maria met kwalen gestreden,  
Haar smachtende smert en hun nijpend verdriet,  
Ach zuster! hoeveel toch waardeeren het niet!  
En toch als de Heer iemand milder wil loonen  
Om rijker en schooner de ziel te bekronen,  
Hij dulbelt den glans van het menschelijk hert  
Hij zuivert en reinigt door wee en door smert,  
Hij wil in dat lichaam tot zielespijs komen  
Te midden die kwaal heeft Hij woonplaats genomen,  
Hij maakt dat die ziele verduuldig dan lijdt,  
Dat d'hoop des Hemels haar 't herte verblijdt.  
't Was troostvol het woord onzer teedere zuster:  
Het maakte ons lijden met 't hare geruster.  
Ach weent niet, geliefden, ach staakt uw getraan  
Ik lijd en ik sterf om ten Hemel te gaan....  
Ach Moeder Maria! stemt thans onze bede,  
Neem 't kind daar naast U in den eeuwigen vrede,  
Ach Jesus, Verlosser, zoo smeekt onze stem,  
Roep zuster bij U in het blij « **REQÜEM!** »

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quad. afl.)

---

St-Nikolaas, gravuurd. Em. Van Haver.