

Kind van Maria, kind van den Hemel.

H. Alf.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEJUFFER
Paula DE CLEENE

*geboren te Lokeren, den 16 Maart 1904, en
aldaar godvruchtig overleden den 21 April 1935.*

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Raadslid der Congregatie van O. L. Vrouw,
Lid van de Derde Orde van St. Franciscus
en van verschillende godvruchtige genootschappen.

Paula is een apostel geweest vol verdiensten bij God en bij de menschen, Allen die haar kenden hebben den invloed ondervonden van haar diepe godvrucht, eenvoud en kiescheid van gemoed, nederige bescheidenheid en weldadige goedheid. Weinigen hebben de diepe ziele-schoonheid gevat zooals de genade haar had gemaakt, want die ging schuil onder den mantel van stillen christen eenvoud.

Haar leven is uitgegaan - neen - opgenomen in het eenwig leven - terwijl zij zelve de omstanders opbeurde met woorden van bovennatuurlijke kracht en schoonheid die heel haar leven van geloof en onthechting verklaren: onze bestemming is het toch niet, hier te blijven.

In den bloei van haar leven, en op het tijdstip dat de natuur haar ontwakende pracht ontplooit en de H. Kerk zingt van leven en verrijzenis, is zij heengegaan op den wenk van O. L. Heer om in het bloeiende Paradijsland in den blanken stoet der maagden, het Lam te volgen op Zijn zegetocht en een wig lof te zingen.

Mijne teergeliefde Moeder, die ik zoo innig lief had, mijn ziek-zijn is kort geweest, doch het is geschied zooals het den goede God behaagde, onderwerpt u volkomen aan zijnen H. Wil en Hij zal u zegenen, ik ga naar den Hemel waar ik met Vader voor u allen zal ten beste spreken en waar we weldra weer zullen vereenigd zijn.

Duurbare Broeders en Zusters, ge weet allen hoe ik u beminde, hoe ik u verkleefd was: van uwentwege ondervond ik niets dan genegenheid en hartelijkheid; ik dank er u om. Troost onze goede moeder en blijft mij inachtig in uwe gebeden en goede werken.

Beminde Bloedverwanten Vrienden, en gij geliefde Medezusters der Congregatie vergeet mij niet in uwe gebeden.

De Barbaradienst zal plaats hebben in de Parochiale Kerk van Heirorug Maanlag 29 April te 1/2 8 uur.