

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen
hoe bitter het ons ook valle, omdat hij oneindig wijs
is en ons bemind.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Aimé DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

Maria Cyrilla Van Der Stricht

geboren te Erwetegem, den 7 Oogst 1910, en aldaar
godvruchtig overleden, den 26 Mei 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Hij was lid van de Confrerie van de H. Barbara

De mensch en zijn dagen zijn als het gras; gelijk een
veldbloem, zoo bloeit hij, "maar als de wind daar-
over is heengegaan, dan bestaat zij niet meer.,,

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden
opdat wij er ons hart niet zouden aan vastkleven maar
een geluk zoeken dat niet bedrieglijk is.

Zijn lichaam werd door een vreeselijke ziekte aan-
getast die geen genezing aanvaarde, en toch met
grootte verdueligheid en onderwerping aan Gods wil,
heeft hij die reeds meer dan twee jaren verdragen.
Daarom was hij welgevallig aan God en heeft Hij hem
weggerukt uit de verderfelijke wereld.

Bemide *Echtgenoot*, ik hoopte nog veel meer jaren
met u de vreugde en leed te deelen, en te werken voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van ons *Kind*, breng
het kristelijk op ik zal den goeden God vragen U te
helpen. En gij ook mijne lieve *Ouders, Broeders en*
Zusters, hebt dank voor uwe zoo innige liefde en aan-
houdende zorgen gedurende mijne ziekte mij gegeven,
troost u in den Heer. Vergeet mij niet in uwe gebeden
ik zal u ook voort dankbaar zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,

H. Maria, toon dat gij onze Moeder zijt.

.....
Uitgever Florent Rouckhout, Erwetegem