

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



† BID VOOR DE ZIEL †

van

ALFONS DE CLERCO

Echtgenoot van

JULIA BAEYENS

Geboren te Ste-Maria-Lierde, den 12 November 1904
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Nov. 1946,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.



Wij zijn als reizigers hier op de aarde en onze
dagen zijn als een schaduw, we blijven hier
slechts een oogenblik. (Thomas à Kempis)

De dood is te verkiezen boven een leven vol
bitterheden en de eeuwige rust boven een lang-
durige krankheid, (Eccl. 30-17)

God mengelt het geluk van deze aarde met
bitterheden opdat wij een ander geluk zouden
zoeken dat niet bedriegelijk is en dat altijd
blijft (H. Aug.)

O, Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.
Beminde Kinderen, Bloedverwanten en Vrien-
den, weest mij indachtig in uwe gebeden, tot
we elkaar wederzien in den Hemel.

H. Barbara, patrones van de goede dood, bid voor mij.
Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid. 300 d.afl

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21, Zottegem