

Voor dezen die in Christus sterven, is de dood het
begin van een nieuw leven.

H. Ephrem.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALIDA-MARIE DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer

CARLOS DE SAEGHER

geboren te Scheldewindeke den 22 Sep-
tember 1847 en na eene langdurige en
pijnlijke ziekte overleden te Oudenaar-
de den 23 Maart 1918, voorzien van al
de Rechten der H. Kerk.

Zij misachte niemand, deed niemand nadeel; zij
heeft noch kwaadsprekendheid, noch laster gekend,
en met liefde tot God, bewees zij geerne dienst aan
elkeen.

H. Bern.

Zij was eene goede moeder, weerdig van eeuwig
te leven in de gedachtenis der goeden. Zij zocht haar
geluk in haar huisgezin: hare kinderen waren het
voorwerp van hare teederste zorgen

De gedachtenis van haar leven, hare zachtmoedig-
heid en hare teerhartigheid ten onzen opzichte, doet
ons tranen storten voor haar, en ook voor ons die een
zoo grooten troost verloren hebben.

H Aug.

Mijne teergeliefde kinderen en kleinkinderen,
mijne vreugd en mijne kroon, weest niet ontroostbaar
zooals dezen die geene hoop hebben. Ik dank u voor
uwe liefde en bezorgdheid; bidt voor mij, ik zal God
voor u ten beste spreken.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.

Audenaerde, drukk. Jos. Haeck