

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS  
VAN MIJNHEER

CYRIEL-VICTOR DE CLERCQ

ZOON VAN MIJNHEER

Jan-Baptist en van Mevrouw Melanie Van Dorpe

geboren te Nederbrakel,  
den 15 Mei 1883, en aldaar godvruchtig overleden  
den 2 December 1933.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Hij was Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Mijne dagen zijn vergaan als een rook : ik ben gemaaid en weggerukt als het gras in het bloeien mijner jaren. Droefheid en angst zijn op mij gevallen, maar op U heb ik gehoopt, O Heer : ik heb gezegd : Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen, geef mijne ziel den vrede.

Waakt want gij weet niet op welke uur uw Heer zal komen. Houdt U dus allen gereed want de Zoon des menschen zal komen op de uur dat gij er niet aan denkt. Math. XXIV 12.

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer, laat uwe oren luisteren naar de stem mijner smeeking. Bij U, o Heer, is er vergeving, barmhartigheid en overvloedige verlossing. Zijn einde was troostelijk, hij stierf als goede Kristen met kalme gelatenheid, overgegeven aan Gods heiligen Wil.

Duurbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten, ik hoopte nog lang tusschen U te leven. God heeft er anders over beschikt. Zonder morren heb ik mijn lijden verduurd, aanvaardt zonder morren de beproeving die de Heer U verzendt.

Ik verlaat U, U dankende voor de blijken van genegenheid, die mijn lijden hebben verlicht. Een laatste gunst vraag ik U wees mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.