

Heer, Uw H. Wil geschiede.
BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

ELODIE DE CLERCQ

Echtgenoot van M. Ernest D'haenens

geboren te Aalter op 8 Januari 1871
en godvruchtig overleden te Mariakerke op
1 Juni 1942, versterkt door de laatste
HH. Sacramenten.

De duurzame overledene was eene getrouwe echtgenoot en eene offervaardige moeder. Ze had geen ander verlangen dan den Heer te dienen en haren huiskring te verzorgen.

Zij heeft vele beproevingen gekend binst haar leven, doch vurig verlangde ze nog eenige jaren te leven; de gedachte hare geliefden te moeten verlaten was voor haar een groote smart, maar de Heer heeft haar versterkt en met christelijke gelatenheid richtte zij haar blikken naar den hemel, vol betrouwen op Gods oneindige goedheid.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor uwe genegenheid en liefderijke zorgen. De Heer roept mij... weest even als ik onderworpen aan Gods Wil en zijt mij indachtig in het gebed.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel, weest niet ontroostbaar in uwe droefheid, eenmaal zullen wij malkander wederzien, dan zal ons hart blijde zijn en niemand zal onze vreugde ontnemen.

Beminde broeders en zusters bidt God voor mij en van uit den hemel blijf ik u beminnen en voor u bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Druk. G. De Mæghe, Mariakerke.