

Ik ben de Verrijzenis en het Leven!
Uit het missaal.
Mis der overledenen.



BID VOOR DE ZIEL

van

HECTOR DE CLERCO

SOLDAAT BIJ HET 3^e LINIEREGIMENT

zoon van

Julius en Marie-Celeste Van Den Berghe

geboren te Roozebeke, den 3 December 1916 en

te Blasveld bij Willebroeck

voor 't Vaderland gesneuveld, den 18 Mei 1940.

Gelukkig dat wij weten en gelooven dat Hij Die de beproeving verzendt ook den noodigen steun geeft om ze te dragen, hard immers zijn de slagen die ons treffen, zwaar de kruisen die ons overvallen.

— Weest niet ongerust over mij — ...Vooraleer ten strijde te trekken wist ik sterkte te zoeken en te vinden in de HH. Sacramenten, heengaande vroeg ik u nog, voor mijne ziel te bidden, moest God het offer mijns levens vragen.

Dit offer heb ik gebracht, voor God en 't Vaderland en voor recht en vrede, mijn leven had ik veil voor 't algemeen welzijn.

Mogen zijn Geloof en zijne opofferingen uwe barmhartigheid, o Heer, in hem alle schuld delgen.

Dierbare ouders, broeders en zusters, dit is mijn laatste wensch: de goede God zegene en beware u.

Zoet Hert van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus, bescherm Belgenland.
300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Cam. Melckebeke, Hoogstraat, 3, Sottegem.