

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA DE CLERCQ

Echtgenootte van Mijnheer

LOUIS VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel

den 24 October 1875 en aldaar godvruchtig overleden

den 4 Mei 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen. Gelukkig hij die het uur zijner dood altijd voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven; want als het morgen is, denkt dat gij den avond niet bereiken zult, en als het avond is, wacht u wel van op den dag van morgen te rekenen.

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen hoe droevig zij ons ook voorkomen, omdat Hij oneindig goed en wijs is.

De zoetste troost die men in 't graf mededraagt, is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des herten en in de beproevingen der Christelijke deugden. H. Aug.

Hare inborst was rechtschapen en vredelievend en de goedheid van haar hart was voorbeeldig, daarom werd zij van iedereen geacht en bemind.

Duurbare Echtgenoot te vroegtijdig helaas moet ik u verlaten, gaarn was ik nog bij u gebleven doch God roept mij tot Hem. Troosten wij ons met de hoop op een blij wederzien in den Hemel. Duurbare Kinderen hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen. Een laatste gunst vraag ik U: Weest mij in-dachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl).

---

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel