

Heer. Gij hadt hem ons gegeven voor ons geluk.  
Gij roept hem tot U, wij staan niet op tegen uwen  
Wil.

H. Ephr.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van  
KAMIEL DE CLERCQ

echtgenoot van

VICTORINE VOLKAERT

geboren te Denterghem den 1 Februari 1860  
en godvruchtig overleden te Zegelsem den  
22 December 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Genootschap der Xaverianen.

---

Hij was nederig, recht van herte, vreesde God  
en vluchtte het kwaad (1. Job) Hij beminde het  
werk en hij verrichte alles met vltit en neerstig-  
heid. (Eccl. VI. - Jac XIX.) Het hert van zijne  
vrouw stelde in hem zijn vertrouwen, want hij  
beminde haar. Niets dan de dood kon hen schei-  
den. Prov XXXI-1 Ruth. I.) Hij smeekte den  
Heer om langer te leven (Ps XX) Maar God in  
zijne oneindige wijsheid had het anders beschikt,

Zijne kwaal bleef zonder hulp en ongeneesbaar  
(Jer.) noptans opende hij den mond niet om te  
klagen (Ps, XXXVIII), integendeel tot het einde  
toe verdroeg hij zijn lijden met vreugde uit liefde  
tot God (Mach, VI)

Beminde Echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,  
dat de vrede waar ik ingetreden ben, uwe droefheid  
verzachte, wij zullen malkander wederzien in den  
hemel.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 dagen aflat.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt