

Aan de besluiten van den Heer moeten wij ons ootmoedig onderwerpen, hoe streng en hard zij voor ons ook mogen wezen, omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde voor ons.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Leontine Maria De Clercq**

dochter van

**Eduard en Rosalia Van Keersbilck**

geboren te Kortrijk den 9 December 1877, en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Audenaarde

den 11 Mei 1910,

versterkt door de HH. Sakramenten.



Zij sterft jong, maar de rechtveerdige, al sterft hij voor zijnen tijd, zal in ruste zijn. Een onbevlekt leven is voor hem een hooge ouderdom.

Zalig degene die de uur van zijne dood altijd voor oogen heeft, en die zich alle dagen bereidt om wel te sterven. Als het morgen is, denk dat gij tot den avond niet zult geraken; en als de avond gekomen is, wacht u van op den morgen te rekenen.

O Heer, ik smeek U, gedenk hoe ik voor U gewandeld heb in de waarheid en de rechtzinnigheid des herten, en hoe ik gedaan heb al hetgeen U aangenaam was.

Aan U, o Maria, als aan mijne Koningin, heb ik mij van mijne teederste jonkheid toegewijd. Wees gegroet, o sleutel van het Hemelrijk.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Lees de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

300 d. afl.  
7 jaren en 7 quad. afl.

---

Drukk. De Vos-Holvoet, Audenaarde.