

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft. H. Aug.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Marie-Elodie DE CLERCQ**

weduwe van wijlen Mijnheer

**ARTHUR BEERENS**

geboren te Nederbrakel, den 5 Februari 1857 en  
aldaar godvruchtig overleden den 4 April 1923.

**Moeder van de 3<sup>de</sup> Orde van den H. Franciscus van  
Assisie en lid van alle geestelijke genootschappen  
der parochie.**

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons ontnomen. (Jer. 48) doch de herinnering aan de vaste godsvrucht, aan de stichtende lessen en aan de kristene deugden eener welbeminde Moeder beurt ons op in onze droefheid. (H. Aug.)

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vrede, aller harten opbeurende, altijd minzaam, altijd goed, het geluk rond haar verspreidende. H. Hier.

Zij zal verheven zijn in de glorie des hemels, want groot zijn bij den Heer de verdiensten van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. H. Hier.

Medelijdend van harte, opende zij milddadig de hand, nooit ging iemand ongetroost van haar weg; hare goede werken volgen haar en zullen barmhartigheid verwerven voor Gods Rechterstoel.

Mijn welbeminde Kinderen, Gij waart mijn vreugde en mijn kroon, blijft standvastig in den Heer. Beminde Zuster en Bloedverwanten, ik smeeK U mij iadachtig te zijn in uw gebeden. (ad. Rom.)

En Gij, mijn Kinderen der 3<sup>de</sup> Orde. Gij weet hoezeer ik bezorgd was met uw geestelijk welzijn, bidt onzen H. Vader Franciscus dat Hij bij Gød voor mij ten beste spreke.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove