

Zij leefde in de vrees des Heeren en in de vrede  
is zij gestorven.



**BID VOOR DE ZIEL**

van mevrouw

**MARIA-THERESIA DE CLERCQ**

echtgenootte van mijnheer

**STEPHANUS VAN STEERTHEM**

geboren te Steenhuyze-Wynhuyze, den 18 Sept. 1852  
en godvruchtig overleden te Erwetegem den 22 Sep-  
tember 1925, versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid der Confrerie van de H. Barbara.

Zij was een deugdzaame vrouw, bezielde met een  
levendig geloof; zij beminde teederlijk God en zijne  
kerk en, tot het einde haars levens onwankelbaar in  
hare godsdienstige gevoelens, is zij als een vurige  
kristene gestorven.

Zalig, de mensch, die de kwelling verdraagt want  
na de beproeving zal hij de kroon des levens ont-  
vangen die God beloofd heeft aan dezen die Hem  
beminnen.

Wij moeten ons aan de opperste schikkingen van  
God onderwerpen hoe pijnlijk zij ook ons moeten  
voorkomen omdat Hij ons bemint en Zijne wijsheid  
oneindig is.

Gelukkig zij die uwen naam aanroepen, o Maria,  
in de uur der dood zullen zij niet leven.

Duurbare echtgenoot en zoon, is uwe droefheid  
groot, oneindig grooter is de loon, waarmede God  
uwe kristelijke onderwerping aan zijnen wil zal  
vergelde. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Soetegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.