



TER ZALIGE GEDACHTENIS

der eerzame

Maria-Triphonia De Clercq

geboren te Maerke-Kerkhem, den 13 Nov.
1855 en versterkt met de h. h. Sacramenten
godvruchtig overleden te St Blasius-Boekel
den 28 Juni 1903.

R. I. P.

Zalig die in 't gewoel der wereld zuiver van herte bleef, door geenen valschen schijn bedrogen, de oogen gevestigd op het licht des Geloofs. Hem volgt die gezegd heeft: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven... Zoo was Gods dienaar Triphonie. In de wereld levende was Zij geen wereldling; matigheid was haren rijkdom, verdraagzaamheid haar wapen, zwijgen hare sterkte. Van alle banden vrij moeder was Zij toch in eer en deugd, hare zusters kinderen, betreurden haar als hunne tweede moeder. Zij alleen betreurde niets; verscholen onder den mantel harer nederigheid gesteund op haar kalm geweten, ging zij den kruisweg op des levens. Gerust zag Zij haar einde naderen, de dood vond haar bereid voor de onsterfelijkheid.

Bermhertige Jesus, opdat uw Rijk aan Triphonie toekome, wij bidden de vier akten.
(7 jaaren 7 maal 40 dagen afl.)

Sottegem. — drukk. Haegeman-Cousy, Hoogstraat